

Världen och din ande



I denna materiella värld full av händelser och processer som dyker upp och försvinner kan vi uppfatta och förstå att även sådana världsliga övergående ting alltid fylls med Herrens närvaro just när de sker. Guds skapande Ord genomtränger allt i denna värld. Ingenting förändras inom oss genom detta, vi har inte frälst oss själva på något sätt, vi har inte uppnått något särskilt tillstånd, men nog erfar vi glädje i tanken på Guds närvaro i allting. Är inte det nog? Guds oändliga godhet förser oss också med allt vi behöver och tanken på detta är ren lycka. Försynen å Guds sida blir lycka hos oss. I denna känsla av god tillräcklighet och perfektion - för Gud gör inga misstag - behöver vi inte vara avundsjuka eller giriga på något eller någon. Den som måste fortsätta det världsliga livet bör vi låta hålla på med det, inte försöka störa och missionera en högre andlig väg. Hon eller han kanske måste hålla på tills de tröttnar på smärtornas väg. De är exakt där de ska vara, vare sig de mår si eller så. Det finns troligen ingen annan väg för just den individen, de som väljer mörker får mörker, de som väljer ljus får ljus. Ha medkänsla med alla och sprid din glädje i att se Herren framför dig, det är bästa hjälpen. Propaganda eller predikan hjälper inte mycket. De i världen som begår självmord har levt med sådan inlevelse i smärtornas mörker att de känner att måste välja ännu djupare mörker. Ha medkänsla och fördöm dem inte!

Din ande som Gud givit dig är utan aktivitet, utan rörelse, enhetlig med Gud, renare än varje tanke och känsla du kan ha. Din ande är alldeles stilla och lycksalig vid alla tillfällen, liksom Gud. Den behöver inte vara i kroppen och lämnar den vid kroppens död. Den är du själv. Denna ande är närmast intill och samtidigt helt bortom allt. Den är både transcendent och immanent. Den är nu och i evighet, den är det verkligaste och den är i ljus och salighet utan avbrott.

När du kan se denna din ande framför dig och samtidigt i alla ting som rör sig, behöver du inte beröras av någon lidelse eller passion. Du behöver inte sakna någon eller någonting och inte hata någon eller någonting. När du ser din andes förening med allt behöver du inte leva i någon illusion längre.

Gud, liksom din ande, är närvarande överallt, genomträngande, ljus, strålande som solen, utan all kroppslighet, inte påverkad av någonting, utan fysisk gestalt, fullkomligt renhjärtad och utan all synd. Gud är omedelbart här tillsammans med din ande. Din ande har alltid full insikt om allt gott, den är just nu härskare över alla tankar och känslor, tillstånd och processer, den övergår allt annat i verklighet, kärlek och renhet. Gud tillsammans med din ande låter alla ting framträda i tid och rum, låter alla förlopp börja och sluta. Detta skapande pågår kontinuerligt i den högsta Personens intelligens, den som skapar alla universa och alla evolutionsprocesser.

Personer som inte ser sin verkliga ande, utan tänker på sina synder och sina misstag, lever vidare i världen och grips av sorgsna skuggor och dyrkar Gud på ett yttre sätt, finner religiösa former och metoder för sitt liv, bygger kyrkor och organisationer, och går ofta in i allt djupare mörker trots all aktivitet. De styrs av ointelligenta reaktiva minnen och åsikter som lagrats i själen. De måste utföra plikter som följer av detta synsätt på sig själva. Gud är ande, ljus och frihet från former, frihet från alla minnesprogram och alla själsliga och sociala plikter. Din ande är alltid lycksalig frihet. Den är helt fri från själens reaktiva verklighet. Den som ser detta kan verka i världen i de lägsta och enklaste sysslor med stort tålamod och mycken omsorg. Ja just i de mest föraktade sysslorna fungerar Herrens tjänare allra bäst. Att se den Högstes närvaro i allting betyder att ta del av evigheten och njuta den Eviges glädje, vilket syssla vi än har i världen och vid vilken tidpunkt som helst i ens kroppsliga liv.

De som inte blir ett med sin ande måste gå in i allt större mörker, för vare sig kroppen eller själen kan rädda dig. Vi upplever reaktioner på omständigheter som drabbar oss, av olikheter och förändringar i allt och vi drabbas ständigt av förluster och av saknad efter lycksalighet. Döden skrämmer och det mesta sker utan glädje. Detta är själens liv utan medvetande om din andes natur. Minnesprogrammen får styra i hög grad och du blir som en robot styrd av inlagrade data och föreställningar.

Herren välsignar oss och bevarar oss. Herrens ansikte lyser av kärlek över oss när Han vänder sig till oss. Som en kär Fader ser Han alltid till vårt goda och ger oss exakt vad vi behöver vid alla tidpunkter. Detta är den Abba som Jesus talar med varje natt. Herren leker ständigt fram tusenfaldiga universa och ger allting liv i rymden och på de många planeterna, han lever i allt och skapar ständigt nytt liv. Han är medkänslans ocean i allt liv som skapas. Hans majestät och ära är obegränsade och vi bör ständigt prisa och lovsjunga den Högsta Personen och tänka på Hans glädje i skapandet.

Låt denna andning som Gud låter mig ha under de få åren på jorden, snart få förenas med den odödliga andedräkten hos Dig Herre. Och låt denna kropp förbrännas till ren aska, jag har använt den väl i Din tjänst. Också elden är Din och låt så elden älska min kropp när den förbränner den.

Denna värld är EN enda hel världsgestalt, skapad av min ande genom att Du Herre låter det ske. När hela mitt hjärta är vänt till Dig helgas denna värld. Denna värld förblir alltid ostörd genom att den finns i Dig. Frid! Frid! Frid!
